

## TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY ŞUBESİ

### ANTAKYA KENT KURULTAYI

9-10-11 Aralık 2004

Antakya Belediyesi Meclis Salonu

### AÇILIŞ KONUŞMALARI

**SUNUCU:** Sayın konuklarımız, değerli katılımcılarımız; İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Antakya Belediyesinin ortak organizasyonu ile düzenlenen Antakya Kent Kurultayına hepiniz hoş geldiniz.

Ben, açılış konuşmasını yapmak üzere, ilk olarak, İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı Sayın Cihat Mazmanoğlu'nu buraya davet ediyorum. (Alkışlar)

**CİHAT MAZMANOĞLU** (İMO Hatay Şube Başkanı): Sayın Vali Yardımcım, Sayın Milletvekilim, Sayın Rektörüm, Cumhuriyet Başsavcım, değerli konuklar ve basın değerli temsilcileri; hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Yaşamımızın her alanında önemli değişimlere yol açan bu süreçler karşısında kendi durumumuzu farklı düzeylerde değerlendirmek durumundayız.

Küreselleşme olarak adlandırılan süreç, yerel birimlerin konumlarını yeniden tanımlıyor. Bu tür bir süreç karşısında yerel birimlerin ne tür bir pozisyon alacaklarını değerlendirebilmek, söz konusu yerel-üstü süreçlerin sağlıklı bir değerlendirilmesinden geçiyor. Hiçbirimizin inkâr edemeyeceği bir gerçek, son yıllarda giderek artan bir biçimde ulus-ötesi güçlerin önünün, ulusal ve egemen süreçleri belirleme konusunda dikkate değer bir şekilde açıldığıdır. Buna karşılık, ulusal devletin yerel düzeye yönelik yaklaşımı da önemli bir belirsizlik içine girmiş bulunuyor. Daha önceki dönemde, yerel yönetimlere sorumluluklar ve roller yükleyen devlet, artık bu tür bir yaklaşımdan uzaklaşıyor. İzlenen neoliberal politikaların da etkisiyle, yerel birimler piyasa koşullarına bırakılıyor, kendi kaderlerine terk ediliyorlar. Hâkim yaklaşım, yerel birimlere, kendi kaderlerini belirlemelerini ve yarışmacı hale gelmelerini söylüyor.

Bu noktada, biz yerel güçlerin, bir durum değerlendirmesi yapması gerekiyor. "Yeni durum karşısında ne tür bir tavır almalıyız?" sorusuna kapsamlı bir yanıt vermemiz ve bu yanıtın gereklerini yerine getirmemiz kaçınılmaz bir görevdir. Yerel birimlerin yanıtlarında giderek hâkim hale gelmeye başlayan anlayış, yeni dünya düzeni olarak adlandırılan sürecin dışında kalmamak için gereğini yapmak yönündedir. Diğer bir anlatımla, yerel birimlerin potansiyellerini harekete geçirmek ve yarışmacı hale gelmek yerel birimlerin önceliği haline geliyor.

Yerel yarışmacılık anlayışını cazip hale getiren bazı boyutları gündemimize giriyor. Yerel birimlerin kendi kaderlerini belirlemeleri, demokratikleşme açısından önemli bir açılım olarak sunuluyor. Daha önce merkezi yönetimlerce belirlenen roller yerine, yerel birimlerin kendi görevlerini tayin etmeleri ilk bakışta sihirli bir boyuta sahip görünüyor. Ancak, bu seçeneğin doğrudan bir demokratikleşme programına karşılık gelip gelmediğinin sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Şu sorular bizlere önemli görünüyor: Yerel birimlerin küresel ve büyük ölçekli güçler karşısındaki güçleri nedir? Yerel yarışmacılık anlayışının genel düzeyde kazananları, kaybedenleri kimlerdir? Ulusal devletin yerel birimleri kendi kaderine bırakmasının faturası nedir, hangi kesimler bunu ödemektedir? Yerel dinamikleri harekete geçirmenin koşulları nelerdir? Bu koşullar hakkında yerel birimlerden gelen yanıtlar ne derece geniş halk kesimlerinin çıkarlarına hizmet edecek ve taleplerinin, katılımının gerçekleşmesini olanaklı kılacaktır?

Yerel yarışmacıların başarı ve başarısızlık örneklerine bu çerçevede eğilip, yukarıda sorduğumuz sorular çerçevesinde değerlendirilmesi önemlidir. Bu değerlendirmelerin, kendi yerel birimlerimizin geleceği açısından önemli ipuçları sağlayacağı söylenebilir.

Şu ana kadarki deneyim göstermektedir ki, özellikle bizim gibi, görece güçsüz konumdaki ülkelerde, yerel yarışmacıların geniş halk kesimleri ödemektedir. Öncelikler yarışmacılığın artırılmasına verilirken, yerel hizmetlerden adil pay alma sorunu önemsizmemekte, çalışanlar yarışmacılık ruhuyla düşük ücretlerle çalışmaya mahkum edilmekte ve belki bunlar kadar önemlisi de, yerel karar alma süreçleri giderek artan biçimde ekonomik ve siyasal seçkinlerin tekeline bırakılmakta ve söylenenlerin tersine, geniş halk kesimleri karar verme süreçlerinden dışlanmaktadır.

Bu tür olumsuzluklar karşısında iki farklı tavır alınabilir. Birinci yaklaşım, tüm bu süreçleri tamamen reddetmek ve ortaya çıkan değişimlere direnmektir. İkinci yaklaşım, mevcut durumu bir kazanç olarak kabul edip sürecin gereklerini yerine getirmek ve maliyetlerine katlanmaktır. Bu iki yaklaşım da kendi içinde yetersizdir. Üçüncü bir yaklaşım, söz konusu süreçler karşısında kazanımlarımızı korumaya yönelik mücadeleyi sürdürürken, aynı zamanda yeni ortaya çıkan durum karşısında demokratik, sosyal adalet kaygılarını merkeze alan yeni yaklaşımlar geliştirmektir. "Ulusal ölçekteki kazanımları ve örgütlülükleri kaybetmeden ve yarışmacı yerellik anlayışını kabul etmeden, geniş halk kesimlerini merkezine koyan yeni bir yerellik anlayışını inşa etmek mümkün müdür?" sorusunun önemli olduğunu düşünüyoruz.

Antakya, içinde bulunduğu coğrafyanın tarihsel, kültürel ve siyasi birikimiyle bu tür bir soruya anlamlı yanıtlar verebilecek bir şehir kimliğine sahiptir. Bugün düzenlediğimiz Antakya Kent Kurultayı, bu anlamda, bu birikimin bir parçasıdır. Bu nedenle, üç gün sürecek etkinliğin merkezinde, içinde bulunduğumuz dünya, ülke ve bölgeden kopmadan, günümüz koşullarında Antakya'nın demokratik ve sosyal adalet temelli bir yerellik projesini nasıl örgütleyip yeşertebileceği sorusunu sorup, yanıtlar verebileceğimize inanıyoruz.

Bu inançla, etkinliğimizin çok başarılı bir değerlendirme sürecine dönüşeceğini umuyor ve tüm katılımcılara katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz. Ayrıca, bu etkinliğin düzenlenmesinde katkıları olan Danışma Kurulu Üyelerimiz Zahi Ekmekçioğlu'na, Prof. Dr. Cevat Geray'a, Ali Hoca'ya, Prof. Dr. Ruşen Keleş'e, Doç. Dr. Tarık Şengül'e, Bülent Tanık'a, Prof. Dr. İlhan Tekeli'ye, Prof. Dr. Cemal Yükselen'e ve sponsorumuz OY-SA Anonim Şirketine ve katkılarından dolayı Antakya Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ediyoruz. (Alkışlar)

**SUNUCU:** Şimdi de, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına konuşma yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Galip Kılınç'ı buraya davet ediyorum.

**GALİP KILINÇ (İMO Yönetim Kurulu Üyesi):** Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım, sayın basın mensupları; hepinizi İnşaat Mühendisleri Odası adına saygıyla selamlarım.

Sizlere dağıtılan programda, konuşmacı olarak Genel Başkanımız Sayın Taner Yüzgeç'in ismi geçiyor. Taner Yüzgeç'in hepinize

selamlarını iletiyorum; kendisi başka bir programda olduğu için aramızda olamadı.

Antakya Şubemiz, Hatay Şubemiz, bizim için çok önemli bir şube. 500 civarında üyesi var, ama kuruluş yılı daha eski ve üye sayısı daha fazla olan bir çok şubemizden daha fazla etkinlikte bulunuyor ve yaptıkları etkinlikler de çok önemli etkinlikler. Etkinlik konularında ve katılımcıların belirlenmesinde daha seçici davranıyorlar. Dolayısıyla oturumların dolu,coşkulu, heyecanlı geçeceğine inanıyorum. Ben, burada böyle bir kadro, konuşmacı, katılımcı kadrosu görmekten çok mutlu oldum ve bu üç günün çok iyi geçeceğine inanıyorum. Hem Antakya kentine, hem de buradan yayılarak diğer kentlerin gelişiminde önemli yararları olacağına inanıyorum. Tabii, gönül isterdi ki, bu oturumlar, sadece Antakyalı meslektaşlarımızla sınırlı kalmasın, tüm meslektaşlarımıza yansımaları gerçekleşsin. Ama şu andaki teknik olanaklar buna elvermiyor. Ancak, size buradan bir haber vermek istiyorum; İnşaat Mühendisleri Odası, 2005 yılı içerisinde 26 şubelerini ve 134 temsilciliğini on-line sistemiyle birbirine bağlıyor. Artık elektronik ortamda birbirine bağlılık olacak ve bundan sonra bu toplantılar tüm Türkiye'de meslektaşlarımız tarafından elektronik ortamda anında izlenebilecek, sadece meslektaşlarımız değil ilgi duyan herkes bunlardan yararlanacak.

Kent Kurultayından çıkacak sonuçlar sadece yazılı sonuç bildirileriyle sınırlı kalmamalı. Yerel yöneticilerimiz, parlamenterlerimiz, politikacılarımız ve uygulayıcılarımız, kurumlarımızdan çıkan sonuçların uygulamadaki takipçisi olmalılar. Önemli kısmı o. Çünkü toplantılarda, değerli bilim adamları görüşlerini ortaya koyarlar, birtakım tartışmalar olur,bazen bir plan-program çıkarılır, bir netice oluşur, ama bu uygulanamaz. O nedenle, uygulayıcı bürokratlardan meslektaşlarımıza kadar pek çok kişinin bunun takipçisi olması gerekiyor.

Tabii, bu uygulama içerisinde de mühendislik mesleği önemli bir yer alıyor. Belediyelerdeki uygulamalarımızda daha fazla mühendis kullanalım. Güvensiz yapılar ve alt yapılarla çarpık bir gelişimin yaşandığı ülkemizde halen meslektaşlarımızın %25 oranında açık işsiz olması, çarpıklıkların çözümü konusunda umutlarımızı söndürüyor. Bizim 2005 yılı mayıs ayında uygulamaya koyacağımız bir yetkin mühendislik tasarısı var, 2005 yılında bunu uygulayacağız.

Meslektaşlarımızı konularında daha yetkin hale getirip sertifikalandırdıktan sonra, sizlerin hizmetine sunacağız. Onlardan daha fazla yararlanacaksınız.

Antakya kenti, Akdeniz kentleri içerisinde, kültürüyle, sadece geçmiş kültürüyle değil, hâlâ o kültürü yaşatmasıyla bizim için çok önemli bir kent. Biliyorsunuz, bizim Akdeniz kıyımızda dört kentimiz var. Sanıyorum, Karadeniz'de kıyısı olan 14 kentimiz var. Fakat Batı'dan itibaren aldığımızda, Antakya bir çok kültürün geçit noktası, kavşağı, toplandığı yer. Bu kültürlerle, yaşayan Anadolu kültürünün kaynaştığı en önemli merkez. Batı ile Doğu'nun tam sentezi olan bir bölge. O nedenle, Antakya'nın mevcut tarihiyle korunması, mevcut kültürünün korunması bizim için çok önemli. Sanıyorum, Antakya da doğal SİT kapsamında. Ama Türkiye'de büyük bir çelişki var; koruma kurullarıyla halkımız bilinçli olarak karşı karşıya getiriliyor. Bazı yerlerde yöneticiler tarafından koruma kurulları kentin gelişmesinde engel bir kurum gibi gösteriliyor ve biz de bazı yörelerde bunu yerel yönetimler olarak destekliyoruz. Ama koruma kurulu olmazsa, bugünkü kültür değerlerinin gittikçe yitirildiğini göreceğiz. Yitirdiklerimiz yerine konulamayacak. Bazı kurumların değerini, korumaya çalıştıkları değerler elimizden gittiğinde anlayacağız. O nedenle, geçmişine ve geleceğine değer veren tüm insanların ve kurumların, koruma kurullarına her yerde sahip çıkması gerekiyor.

Bu konuların bütün yönleriyle tartışılacağı üç günlük bu programın başarılı bir şekilde sonuçlanacağına inanıyorum ve böyle bir etkinliği düzenleyen Sayın Cihat Mazmanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarına, , Yönetim Kurulunda olmadığı halde, bir sürü etkinlikte yüreğini koyan sevgili Zahi Ekmekçioğlu'na ve tüm Hatay Şubesindeki meslektaşlarıma, Antakya'lı dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara "hoş geldiniz" diyorum ve hepinizi tekrar Yönetim Kurulum adına saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

**SUNUCU:** Sayın Kılınç'a teşekkür ediyoruz.

Şimdi, konuşmasını yapmak üzere, Şehir Plancısı ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Eski Başkanı Sayın Bülent Tanık'ı buraya davet ediyorum. (Alkışlar)

**BÜLENT TANIK** (Şehir Plancısı - TMMOB Eski Başkanı):  
Merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bu 12 yıl süre içerisinde Antakya'da sizlerle dördüncü kez buluşuyoruz, ki ilk kez 1992'de yine bu salonda sizlere hitap etme fırsatı bulmuştum. İzleyenlerin saçları da benim gibi yavaş yavaş ağarmaya başladı. Ancak, bu toplantının katılımının bundan öncekilerden çok daha güçlü olduğunu görüyorum. Hem konuşmacılar, hem toplantının organizasyonu, hem de dinleyiciler açısından bunun son derece üstün nitelikli, yüksek düzeyde bir toplantı olarak organize edilmiş olduğunu görmekten ve sizler gibi değerli bir topluluğa hitap etmekten onur duyuyorum. Öncelikle bunu bilgilerinize sunmak istedim.

Açılış için bir konuşma hazırlamıştım; ancak, Oturumun açılışında bu değerli topluluğun zamanını pek de iyi değerlendirmedığımız bir yarım saat süremiz geçti, ondan ötürü kısa tutmaya çalışacağım.

Bu toplantıların amacı, kentimizi, toplumumuzu iyi yönetmeye çalışmak, geleceğimizi iyi bulmaya çalışmak; bunun için görüş alışverişinde bulunmak, bunun için kafaları bir araya getirip, onların birlikteliğinden doğan sinerjiden yararlanmak ve kendimizi, düşünce yeteneğimizi geliştirmeye çalışmak. Böylesi ortamlarda bulunma fırsatını bana da verdiği için, ben de öncelikle Zahi Ekmekçioğlu'ndan başlayarak, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine ve bu tür toplantıların düzenlenmesinde topluma önderlik eden sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelerimize, belediyelerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletme isterim.

Antakya, Anadolu'nun en eski yerleşme noktalarından bir tanesi, bunu sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Tarihinin 12 bin yıl öncelere kadar uzandığı yönünde bulgularımız var. Pek çok uygarlığın gelip geçtiği, çok büyük kentsel yerleşmelerin bulunduğu bir alan. Bugünkü konumunun üç-beş katından büyük bir nüfusun yaşadığı dönemlerin de bulunduğu bir bölge. Antakya, aynı zamanda Hıristiyanlığın da, çok çeşitli dini inançların da, evrensel yapıların da hüküm sürdükleri önemli bir kent bölgemiz, Anadolu'nun güney ucunda. Çok zengin bir entelektüel birikimin bulunduğu bir alan.

Antakya'nın birikiminin en açık, en yalın örneklerinden bir tanesi, kulesi. Gidip gördüğünüz, dolaştığınız zaman, burada yaşamış insan topluluklarının göreneklerinin gelişkinlik düzeyi, buranın zenginliği, buranın üretkenliği, buranın toplumsal yaşama becerisi konusunda bize çok açık, çok net ipuçları veren bir mekân. Antakya, birbirinden farklı inanışları ve kökenleri olan grupların da bir arada bulunmasının, birlikte

yaşayabilmesinin çok özel, barışçı ve güzel bir örneğini sergileyen bir kent parçamız. Antakya, bu açıdan Avrupa Birliğine de önder olabilecek bir kentsel, toplumsal yapı olarak görünüyor bana.

Antakya'nın bulunduğu konum, belki birtakım sorunlarının büyüdüğü bir bölge-kent niteliğinde olan Çukurova metropolünün veya Güney bölge-kentinin hemen hemen aritmetik ortalama noktasında ve özellikle bu fonun, bu entelektüel yapının bölgedeki kentsel gelişmeye yönetsel bakımdan da, politik önderlikleri bakımdan da ışık tutacak bir zenginliğin kaynağı, odağı olma şansının bulunduğunu görüyorum. Güney bölge-kentinin, belki de Şemsigeçidiye taşımından başlayıp, Antep'in Birecik'ine kadar yayılacak, Mersin'i, Adana'yı, Osmaniye'yi, Maraş'ı, Antep'i ve Antakya'yı, hatta belki Kilis'i de kucaklayan böyle bir geniş kentsel geçidin, bugüne kadarki yönetim deneyim ve becerimizden daha farklı vizyonlarla alana, bölgemize ve sorunlarımıza yaklaşma zorunluluğunu bize hatırlattığını bilgilerinize sunmak isterim. Bu bölge-kentin, eğer ulusal sınırlar gibi bölünmeler söz konusu olmasa, Lazkiye ve Halep ile bütünleşip çok daha geniş bir alanı kucaklayan bir kentsel alan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Gelecekte, bu yapının birbiriyle ilişkisi, bütünleşmesi, alışverişleri ve yönetsel birlikteliği üretmeleri gerekiyor. Böylesi bir ufukla yönetim anlayışımızı geliştirmemiz lazım.

Kent kurultayları, bu konuda, günlük koşuşturma içinde göz ardı ettiğimiz, unuttuğumuz, önemini fark etmediğimiz birçok şeyin; küçük ayrıntılar gibi görünüp, ama genelde büyük sorunlar yaratabilecek veya büyük öneriler de ortaya çıkarabilecek birçok konunun ele alınmasına yardımcı olan toplantılardır. Adı ilk kez "Kent Kurultayı" kondu; ama benim buraya 1992'de geldiğim ilk toplantı da veya ikinci toplantıydı, tam hatırlamıyorum, Çukurova Kent Kurultayıydı. Bölgedeki kentleşmenin ve toplumsal yapının sorunlarının geleceğinin kurulmasının yollarının tartışıldığı önemli buluşmalar oldu bunlar ve Antakya kenti, bunları organize ederek, bölgede önderlik oluşturdu. Adana ve Antep'te bu toplantıların benzerlerinin tekrar yapılmaya çalışıldığını biliyorum, yapıldı oralarda da ve o toplantıların bir kısmını da izleme şansımız oldu.

Toplantının programını tesadüfen yanında bulunduğum Muğla Belediye Başkanı gördü ve bana şunu söyledi: "Bunun aynısından ben de istiyorum; nasıl yapabiliriz?" Görülüyor ki, ülkemizde,

kentlerimizde, kentlerinin sorunlarını ve geleceğini kurmak üzere, yönetsel sorumluluk duyan yerel politik önderlerimiz var. Onların sahiplenmeleriyle ve konulan kurallara kendilerinin de uymaları çerçevesinde bir siyaset kültürünün oluşmasıyla; cahil bırakılarak ve bastırılarak yönetilen insanlardan oluşan bir toplumu çoktan aşmamız gerektiğinin farkında olarak, aydınlattığımız insanların katıldıkları süreçlerle ve uzlaşarak, uzlaşma süreçleriyle geleceğimizi kurmanın, barışçı ortamları kurmanın zorunluluğunun farkında olmamız gerekiyor.

Bunu üreten bu toplantının başarılı geçeceğine yüzdeyüz inanıyorum ve sizlerin katılımlarıyla, Antakya'nın geleceğine, bölgeye de ışık tutarak, bölgeyle bütünleşik bir yapıyı daha verimli, daha demokratik, daha güvenli, daha müreffeh hale getirebileceğimizi düşünüyorum. Bu çerçevede, emeği geçenleri tekrar kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

**SUNUCU:** Sayın Tanık'a biz de teşekkür ediyoruz.

Şimdi konuşmasını yapmak üzere, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Metin Gürkanlar'ı buraya davet ediyorum. (Alkışlar)

**METİN GÜRKANLAR** (Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü): Değerli konuklar, basınımızın seçkin temsilcileri; son 15 yılda yaşanan gelişmeler dünyamızı büyük bir değişime yönlendirirken, birçok alanda olduğu gibi, kamu yönetimi, toplumsal iletişim, kalkınma, kaynakların kullanımı gibi konularda, kavram ve uygulamalarda da ciddi değişimlere tanık olmaktadır.

Her geçen gün bireylerin hak ve özgürlükleri ön plana çıkmakta, ulusal ve yerel yönetimler bu genel belirleyiciyi göz ardı edememektedirler. Yaşanabilir kentler üretmeyi, varolan kentleri yaşanabilir kılmaktan geçiyor. Artık en az temel haklar kadar önemli haklardan biri de, yaşanabilir bir kent ve çevre ortamında yaşama hakkıdır. Buna kent ve çevre hakkı da diyoruz.

Tartışma ve uygulamalar, yaşanabilir kentlerin insanlık açısından önemini bir kez daha ortaya koymuştur ve bugün burada yaptığımız toplantıda konunun önemi, hepimizce bilinen önemi bir kez daha vurgulanacaktır.

Kentlerde yaşayan hiçbir kesim kent yönetiminin dışında bırakılmamalıdır. Biçimsel ve çoğunlukla da sınırlı kesimlere açık katılım mekanizmalarından vazgeçmemiz gerekmektedir. Kent halkının



çeşitli şekillerde örgütlenmesini teşvik eden, sivil toplum örgütleriyle kent yaşamını iyileştirme, geliştirme projelerini yaşama geçiren anlayış ve uygulamaların bir an önce gerçekleştirilmesinde yarar vardır. Yerel yönetimleri, toplumcu kimliklerini güçlendirecek yetkili, sorumlu, ama bir o kadar da yeni mali kaynaklarla donatmalıyız.'

Bir kent, tarihsel mirasına sahip çıkılabildiği ölçüde çağcıl bir kenttir. İnsanlığın ortak mirasına bu çağcıl kent kimliğiyle ulaşabiliriz. Bugün kalkınma, sürdürülebilir kalkınma kavramıyla yeniden şekillenerek, temel çevresel, sosyal ve ekonomik hizmetlerin, bu hizmetlerin dayandığı ekonomik ve toplumsal sistemlerin varlığını tehdit etmeksizin herkese sunabildiği kalkınma olarak tanımlanırken, bu anlayış hepimize önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Yerel kalkınma sadece merkezi yönetimin ya da yerel yönetimlerin işi değildir. Ülke gerçekleriyle yerel gerçeklerimizi, ülkenin iktisadi potansiyeliyle yerel potansiyelimizi harekete geçirecek, içinde doğal olarak üniversitelerin de yer aldığı yeni bir anlayışın yerel kalkınmaya egemen olması gerektiğini düşünüyorum. Üniversitemiz, geliştirilecek bu yeni anlayış için, her aşamada kaynak ve olanaklarını kullanmaya hazırdır.

Siyaset, ulusal ve yerel yönetimlerin üzerinde hâlâ en büyük baskı unsurudur. Böylesine bireysel ve sadece belirli bir kesimin çıkarlarına uygun gelen bu anlayış, bugünkü kentleri, dolayısıyla ülkeyi yarın geri dönülemeyecek bir noktaya getirecektir. Ulusal ve yerel planlama bilinci içinde hareket etmek artık kaçınılmaz olmaktadır. Tüm yerel aktörlerin katılımını hedefleyen, kentlinin refahını ön planda tutan, kent kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmayı amaçlayan bir anlayışı geliştirmek benimsenmelidir.

Bu bağlamda yaşanan gelişmeler ışığında, kentlerin karşı karşıya kaldığı sorunları değerlendirmek ve özelde Antakya'nın potansiyelini ele almak için toplanan bu Kent Kurultayının çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyor ve değeli katılımcılara ve saygı değer bilim adamlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Hatay söz konusu olduğunda, Antakya ve yöresinin bugün insanların ortak mirası olduğunun bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmeliyiz. Bu yaklaşım içinde, Kurultayın, kentimize, bölgemize ve ülkemize yararlı olmasını diliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

**SUNUCU:** Sayın Gürkanlar'a biz de çok teşekkür ediyoruz.

Şimdi de Antakya Belediye Başkanı Sayın Mehmet Yeloğlu'nu kürsüye davet ediyorum. (Alkışlar)

**MEHMET YELOĞLU** (Antakya Belediye Başkanı): Sayın Komutanım, değerli vali yardımcılarım, mümtaz arkadaşlarım, değerli bilim adamları, kıymetli katılımcılar ve değerli basın mensupları; içerik olarak baktığımızda, Antakya'mıza en geniş perspektiften bakılacağı, Antakya'mıza en bilimsel katkıları yapacağı açıkça görülen bu Kurultayın, Antakya'mıza, Antakya gönüllülerine hayırlı uğurlu olmasını dileyerek konuşmama başlamak istiyorum ve bu Kurultaya emeği geçen herkese şahsım ve Antakya halkı adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Tarihi, medeniyetlere beşiklik yapmakla geçmiş, 13 medeniyete ev sahipliği yapmış Antakya'mız, 21. Yüzyıla girdiğimizde, maalesef hak ettiği yerde değil diye düşünüyorum. Bugünün çağdaş kent anlayışının epey uzağında, epey gerisinde kalmış bir Antakya var karşımızda. Kadim altyapı sorunları olduğu gibi kalmış, bir anlamda gecekonduların mezarlığına dönüşmüş, trafik keşmekeşliğinde, sokaklarında seyyar satıcılarla uğraşılan bir Antakya'da yaşıyoruz şu anda. Antakya'nın maddi durumu elbette iyi değil. Bizlere düşen görevler, Antakya'yı bu sıkıntılardan, bu sorunlardan bir an evvel kurtarıp, bunun da ötesinde, geçmişine, kültürüne, kısacası geçmiş ihtişamına yakışır bir hale getirmektir. Ben, bu üç gün sürecek Kurultayda, değerli bilim adamlarımızın, değerli katılımcılarımızın Antakya'nın potansiyelini değerlendirmede son derece bilimsel yaklaşımlarına inancımı tekrarlamak istiyorum. Buradan çıkacak sonuçların, bizim, Belediye olarak uğraşmakta olduğumuz sorunların tespiti ve çözümüne son derece olumlu katkı yapacağı inancıyla, hepinize tekrar saygılar sunuyorum ve teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

**SUNUCU:** Sayın Yeloğlu'na biz de teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere Hatay Valisi Abdulkadir SARI'yı davet ediyorum.

**ABDULKADİR SARI** (Hatay Valisi): Kent Kurultayı toplantısının düzenlenmesinde başta TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi Başkanı Cihat MAZMANOĞLU olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Kültürel ve tarihi yapıların korunması yolunda mimarlara olduğu kadar İnşaat Mühendisleri'ne de büyük görevler düşmektedir. Tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılması konusunda İnşaat Mühendislerimizin, yani sizlerin beyinlerinize ve kalemlerinize ihtiyacımız vardır.

Dünyada bilinen 25 medeniyetten 13'üne ev sahipliği yapmış, çok Tanrılı ve Tek Tanrılı dinler açısından hala önemini koruyan ve çeşitli din ve ırka mensup insanların sevgi, saygı, hoşgörü temelinde yaşadığı Hatay bir medeniyetler şehridir. Hatay Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde yer alır. Haçlı Seferlerinin düzenlendiği tarihte büyük görevler üstlenmiştir. Üzerinde yaşadığımız Antakya, Medeniyetler üzerine kurulmuştur. Şu anda üzerinde bulunduğumuz toprak parçasının altında çeşitli medeniyetlerin örneklerini bulabilirsiniz. Kazarsanız tarih ve medeniyet fışkırır. Tarihinde Olimpiyatlara ev sahipliği yapmakla kalmamış, olimpiyat yapma hakkını elinde bulunduran bir şehirdir. Kültürel ve Mimari değerler ne derece korunmaktadır, ben de onu İnşaat Mühendislerimizin yani sizlerin takdirine bırakıyorum. Bizim çabamız onları ayağa kaldırmak ve sahiplenmektir. Romalılar döneminden günümüze intikal eden Olimpiyat Alanı, Arena İlimizde bulunmaktadır. Sizlerden istirhamım Türkiye'nin sahip olduğu kültürel değerleri mutlak suretle sahiplenmenizdir. Antakya bu bağlamda da güzel bir örnek teşkil etmektedir. Doğu Antakya tamamen bir sit alanıdır.

Bu sit alanının tamamının yeniden ele alınması gerekir. Bu konuda ilk adımımızı attık. Kurtuluş caddesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'yle yaptığımız ayağa kaldırma çalışması ile ilk kıvılcımı çıkardık. Bunun devamını getireceğiz. Ama buna sadece Vilayetin ve Belediyenin gücü yetmez. Bu işe sizlerin, Memleketini sevenlerin, Uluslararası fonların destek vermesi gerekir. çünkü Antakya ve Hatay sadece Türk Milletinin mirası değildir. Bu dünyada hayatlarını idame ettiren tüm milletlerin, Antakya'nın önemini bilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Bu kurultayın kentimize büyük katkılar yapacağını düşünüyorum ve katılımcılara teşekkür ediyorum.

**SUNUCU:** Sayın Valimize bizde teşekkür ediyoruz.

Bugün, bu Kurultay için davetiye gönderdiğimiz; ancak, bugün aramızda olmayan bazı konuklarımız da var, onların bizlere gönderdikleri kutlama mesajları var. Ben, mesajları uzun uzun okuyarak zamanınızı almak istemiyorum; sadece, kimlerden geldiği hakkında sizlere ufak bir bilgi vermek istiyorum.

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal, Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Hatay Milletvekili Sayın Sadullah Ergin, Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay, İskenderun Kaymakamı Sayın Cengiz Poyrazoğlu, Türk Mühendis ve Mimar

Odaları Birliđi Çevre Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Sayın Erdoğan Karaca, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliđi Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına Sayın Özge Çetinkaya, İnşaat Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin Çuđu, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Cemal Gökçe de bize kutlama mesajlarını gönderen davetlilerimizdi.

Şimdi, Birinci Oturumu başlatmak üzere, Sayın Prof. Dr. Cemal Yükselen'i buraya davet ediyorum.